

Geachte Zeggenaren,

Onlangs heeft er een overleg plaatsgevonden tussen de Dorpsraad Zegge en het bestuur van Skydive ENPC. Hieruit bleek dat veel mensen ons natuurlijk wel zien springen, maar dat er verder wel wat onduidelijkheid is over wie wij als parachutisten zijn en wat wij allemaal doen. Om hier wat meer duidelijkheid over te creëren, hebben we als bestuur van Skydive ENPC besloten om de inwoners van Zegge wat beter te informeren over onze activiteiten.

Skydive ENPC (Eerste Nederlandse Parachutisten Club) werd opgericht in 1948 en is daarmee de oudste van zijn soort in Nederland. De exacte locaties hebben nog wel eens wat gewisseld, maar inmiddels zitten we al weer tientallen jaren op vliegveld Seppe, tegenwoordig natuurlijk bekend als Breda International Airport. Dit betekent dat een groot deel van onze activiteiten zich afspeelt in de omgeving van Zegge.

Parachutespringen is een enorm dynamische sport en bestaat ook uit een groot aantal verschillende disciplines. Zo is het mogelijk om figuren te maken in vrije val, met een wingsuit (vleermuispak) enorme afstanden af te leggen of juist onder de parachute zo precies mogelijk te landen. Daarnaast vinden wij het erg leuk om mensen kennis te laten maken met onze sport door middel van een tandemsprong. Dit is een erg laagdrempelige manier om te ervaren hoe het is om uit een vliegtuig te springen en vervolgens met 200 km/u naar beneden te vallen. We hebben in de loop der jaren met enige regelmaat inwoners van Zegge geholpen om dit te ervaren en zij zullen waarschijnlijk alleen maar beamen dat dit een onvergetelijke belevenis is.

Naast tandemsprongen is het ook mogelijk om daadwerkelijk de sport zelf te gaan beoefenen. Wij bieden de mogelijkheid om een opleiding tot sportparachutist te volgen. Hierbij krijg je eerst twee dagen instructie om vervolgens je eerste solo sprong te doen middels het static line principe. Hierbij wordt deze lijn aan het vliegtuig vast gemaakt waardoor de parachute automatisch wordt opengetrokken op het moment dat de persoon uit het vliegtuig springt. Vervolgens is er een vervolgtraject waarbij de nieuwe parachutisten intensief begeleid worden en steeds meer ervaring krijgen en ook hun eerste vrije val maken. Hierbij is Skydive ENPC uniek in Nederland in die zin dat wij een samenwerkingsverband met de Indoor Skydive in Roosendaal hebben. Hierdoor kunnen de 'moeilijkste' oefeningen alvast voorgeoefend worden in deze windtunnel.

Voor veel mensen lijkt parachutespringen misschien een sport die alleen voor waaghalzen geschikt is. Toch is de veiligheid binnen onze sport voor niemand belangrijker dan onze springers zelf. Wij doen er dan ook alles aan om al onze activiteiten zo veilig mogelijk te laten verlopen. Zo moet ons materiaal aan strenge voorschriften voldoen en wordt iedereen nog eens extra gecontroleerd voordat zij het vliegtuig in gaan. Toch kan het wel eens gebeuren dat iemand zijn reserveparachute moet gebruiken. Hierbij wordt de hoofdparachute afgekoppeld waardoor deze nooit verstrikt kan raken in de reserveparachute. Deze dwarrelt dan naar beneden en moet later teruggevonden worden. Het is goed om te weten dat dit in feite alleen een 'stuk stof' is, die ook geen enkele schade aan kan richten.

Voordat het mogelijk is om uit een vliegtuig te kunnen springen, is het natuurlijk noodzakelijk om eerst naar de benodigde hoogte te klimmen. Dit is iets waar omwonenden van het vliegveld nog wel eens iets van mee kunnen krijgen als zij in het weekend in de tuin zitten. De oorzaak hiervan ligt grotendeels in het feit dat wij alleen mogen uitklimmen in de aan ons toegewezen luchtruimkolom (waar Zegge in ligt). Toch doen wij er alles aan om ons geluid zoveel mogelijk te beperken. Zo proberen wij zoveel mogelijk de bebouwde kernen te vermijden tijdens het vliegen. Daarnaast hebben wij het afgelopen jaar geïnvesteerd in een groter vliegtuig waardoor er minder vluchten nodig zijn, om net zoveel parachutisten de lucht in te krijgen. Deze winter wordt dit vliegtuig zelfs voorzien van een nog stillere motor waardoor wij nog minder te horen zijn.

Met alleen een stukje tekst kunnen wij natuurlijk nooit een compleet beeld van onze sport geven. Ik wil daarom ook van deze gelegenheid gebruik maken om iedereen uit te

nodigen om eens een kijkje te komen nemen op onze dropzones of het vliegveld. Daar kunnen wij dan nog meer laten zien en uitleggen zodat u allemaal een duidelijk beeld heeft van wat er naast uw dorspikern plaatsvindt. Mocht u op voorhand al vragen of onduidelijkheden hebben, of met een andere reden in contact willen komen met onze vereniging, dan is dat altijd mogelijk via info@enpc.nl. Wij hopen u allemaal te mogen verwelkomen op onze vereniging!

Blue skies!

Laurens Degenaar
Secretaris Skydive ENPC